

Het Verleden is Overleden,

Jouw geschiedenis is van gisteren.

(Door Thed Brans)

“Wij zijn het eind van een geschiedenis, maar ook een product van die geschiedenis. Hoe indrukwekkender jouw geschiedenis is hoe meer invloed die op jouw leven heeft.”

Dr. Jafar Farhanghi (Iran) woont al 25 jaar in Nederland en is CEO van zijn eigen groothandel, leverancier van netwerk producten en 19" server oplossingen. Hoofdkantoor in Soest, twee filialen in Duitsland en UK, 10 man in dienst en een omzet van circa 5 miljoen. Hij was twee keer gastspreker bij een B1 WEB-taalgroep voor statushouders.



Tijdens de tweede meet-up met taalcursisten van Danner en Danner vertelt Jafar over de vier gevangenissen waaruit hij zichzelf moest bevrijden om goed te kunnen integreren in Nederland.

De gevangenis van 'de geschiedenis'. Jafar doelt hier niet op de persoonlijke, familiegeschiedenis van iemand, maar de geschiedenis van een land, een regio. “Die geschiedenis is niet van jou. Die geschiedenis is vaak een bagage die soms te veel weegt, waaraan je kunt blijven hangen. Vooral als die wordt bepaald door totalitaire overheersers die door hun macht de ontwikkeling van jouw individuele vrijheid in de weg staan.” Die geschiedenis staat in de weg dat je je eigen, onafhankelijke identiteit in vrijheid kunt ontwikkelen. “Ik ben voor het ontbreken van die vrijheid gevlucht uit mijn land waar ik alles had, een goede baan, een groot huis, veel vrienden. Waar ik belangrijk was maar waar ik geen vrijheid had. Waar ik niet kon denken en zeggen wat ik wilde. Waar ik niet de identiteit had die ik wil hebben...ik wil niet dat iemand anders bepaalt hoe ik moet leven, leren, denken en kleden...Dat verleden is overleden”.

Een Heilig fenomeen.

Het verleden is geen heilig fenomeen waaraan je je moet verbinden. Geschiedenis is het verhaal van oorzaak en gevolg in het verleden. “Van dat verleden kan ik hooguit leren hoe het niet moet... Dat verleden is overleden, die geschiedenis is van gisteren.” Als je alleen maar bezig bent met jezelf, jouw rol in dat verleden, blijf je in je verleden hangen en dan kom je niet verder. Dan houdt jouw geschiedenis je gevangen. “Je kunt er alleen maar van ‘vrijkomen’ door over de oorzaken te lezen en te filosoferen... hoe is het zover gekomen, waarom is het gebeurd?” “...Europa heeft de laatste decennia een betere geschiedenis gehad. Een geschiedenis van vooruitgang; ook nog maar 70/80 jaar, maar dat is een geschiedenis waaruit een betere maatschappij is voortgekomen.” Europese landen hebben gezamenlijk gekozen voor die toekomst. Een toekomst waarin nu een 65-jarige man naar verwachting gemiddeld 84,0 jaar wordt en een 65-jarige vrouw 86,5 jaar. Als je hier wilt leven moet je jezelf vrijmaken van jouw eigen geschiedenis en leren van de geschiedenis van Europa.

De gevangenis van de natuurlijke en biologische omgeving

‘Ik kom uit een klein dorp op het platteland, waar we leefden van wat de natuur ons biedt. We leefden van de seizoenen en van wat we op de markt kochten’. Er zijn mensen die die (feodale) achtergrond als excuus gebruiken, die niet meekomen met de technologische

ontwikkelingen die hier in het westen het dagelijks leven bepalen. Daarvan vrijkomen betekent ‘om je heen kijken’, leren leven met moderne technieken en opvattingen. Onze kinderen hebben er dagelijks mee te maken. Probeer ze te begrijpen, ga met ze mee. Doe mee. Als je dat niet kunt of wilt, beland je in een ‘*sociale en maatschappelijke gevangenis*’. Het zijn juist de technologische ontwikkelingen die mensen de kans geven uit zijn of haar isolement te komen. Het zijn de technologie en de politiek die invloed hebben op het verloop van je leven.

Denken dat je geen invloed hebt op wat er in de samenleving gebeurt, dat alles voorbestemd is past niet in de Westerse samenleving. Er zijn tientallen landelijke, provinciale en plaatselijke politieke partijen, allen met verschillende opvattingen over de maatschappij. Allemaal proberen ze invloed te hebben en vertegenwoordigen ze groepen uit de samenleving. Het is goed om uit te zoeken wat daarvan bij je past en of je je daarbij wilt aansluiten.

Gezond verstand

“Zo noemen Nederlanders dat”. De wijsheid die niet is aangeboren maar die iedereen in de loop van zijn of haar leven heeft ontwikkeld. “Door wijsheid functioneren mensen beter dan alleen met een aangeboren I.Q.” De wijsheid die ons inzicht geeft in de samenhang der dingen (causaliteit). De wijsheid van oorzaak en gevolg. Wie geen wijsheid ontwikkelt, blijft in de vierde gevangenis opgesloten. “*Uzelf kunt de vierde gevangenis zijn*. Er zijn twee levens denkbaar. Die van ‘volgen’ of die van ‘denken’; voor alles een bewijs willen zoeken”. Op zoek willen zijn naar argumenten. Leren, studeren, redeneren... het hele leven lang. Het is vooral die aangeleerde ‘kennis’ die de kwaliteit van het leven bepaalt. In die zin hebben jonge mensen een groot voordeel boven de ouderen. Ze leren makkelijker. Hun hersens zijn nog jong. Met een goede dagelijkse planning (time-management) kunnen ze veel tijd inruimen om te leren. Dat bepaalt de kwaliteit van hun eigen toekomst en die van hun kinderen. “Ik ken veel mensen die op die manier een ‘boven gemiddelde’ Nederlanders zijn geworden”.

Zonder succes is het nooit zeker dat je gelukkig blijft...

Tijdens de eerste meetup sprak Farhanghi over het loslaten van heimwee en nostalgie de drempels die het functioneren in de weg staan. “Veel mensen staan met één been in Damascus, Turkije of Marokko en de ander in Nederland... dan wordt het niets”. Over het loslaten van het ‘slachtoffer’ gevoel en over het paradijs Nederland...

Misschien komt er nog derde verhaal van Jafar Fahanghi. Vanuit zijn ervaringen wil Jafar tips geven. Hoe deel je je leven goed in? Wat komt daarvoor kijken?